

HET ANSICHTKAARTEN ARCHIEF

Een onderdeel van het digitaal archief dat door de netwerkgroep oud-bewoners vorm heeft gekregen is het ansichtkaartenarchief. Tijdens onze speurtocht naar informatie over het kinderdorp achter Achterveld, gelegen in de buurtschap De Glind, thans het dorp De Glind, de thuisbasis van de Rudolphstichting en voorheen de Glindhorst, kwamen we op het spoor van ansichtkaartenseries die door de Glindhorst en de Rudolphstichting in de periode 1918 – 1940 zijn uitgegeven. In het jaarverslag van 1918 lazen we de volgende tekst:

N.B. Van de foto's in dit verslag opgenomen worden ook duidelijke prentbriefkaarten gedrukt op goed carton. Wanneer iemand daarvan een of meer serie's zou willen ontvangen, willen wij daarvoor gaarne zorgen. Men zende dan postwissel, berekend naar f 1.00 per serie, waarna verzending ten spoedigste geschiedt.

We kwamen in contact met een aantal fanatieke verzamelaars die ons geholpen hebben bij het compleet maken van de series die door de Glindhorst en de Rudolphstichting zijn uitgegeven. Zo konden wij bijvoorbeeld weer de samenstellers van het boek *'Oude ansichtkaarten en prenten, van Achterveld, De Glind, Stoutenburg, Kallenbroek, Asschat en Snorrenhoef'* helpen bij het hoofdstuk over De Glind. Dat gold trouwens ook voor andere verzamelaars.

Minstens zo interessant is de handgeschreven tekst op de achterkant van de ansichtkaart. Het vertelt ons iets over de mensen, de kinderen en de gebouwen en over de ontstaansgeschiedenis van dit unieke dorp.

Voorbeeld:



Voorzijde ansichtkaart (2 kaarten aan elkaar geplakt)



De achterkant van de ansichtkaart is gebruikt als brief aan de familie.

BRIEFKAART

Ons adres is:

J. v. Tienhoven

Kinderstichting

Jongens Paviljoen

Barneveld

Waarde Oom en Tante en Nichtje,

U zult ook wel eens verlangend zijn te hooren hoe het met ons gaat. Nu wij maken het hier heel goed, en mogen ons door 's Heeren goedheid in een goeden welstand verheugen.

Hier heb U twee foto's: Het eene is ons huis het telt 32 kamers. Kunt U zien wie hier voor ons huis staan?

Aan de rechterhand die 4 lange raamen is onze huiskamer. Aan de linkerhand 2 lange de ontvangkamer en 2 lange de slaapkamer. De overige zijn voor elke jongen een apart kamertje, boven is alles van ons, een logeer- een slaapkamer en verder zolder.

Schrijf U ons ook eens gauw Oom of Tante? Hoe maakt Jo het?

Wees allen hartelijk gegroet van Uwe Neef en Nicht.

J. v. Tienhoven en Echtgenoot

Op de kop staat: Binnenkort laten we ons huis met de jongens ervoor uittekenen dan krijgt U er ook een. Hoe maakt Hanna Terlouw het?

Het verleden krijgt een gezicht. Twee mensen van het eerste uur die vol trots een beschrijving geven van hun nieuwe woning (het jongenspaviljoen). Een beeld uit de beginjaren van de Glindhorst, het kinderdorp achter Achterveld;

Met dank aan allen die ons geholpen hebben bij deze speurtocht. Een powerpoint presentatie van één van de eerste series voegen we nog bij dit document.

Jaap Krediet en Rieke Visser

Oktober 2020