

Lt Frank Richard Perrett

1-D-6



Frank werd op 31 augustus 1921 geboren in Vernon, British Columbia als zoon van Roy en Bessie Ada Perrett, uit Vancouver.

Zijn beroep was kantoorbediende en hij was lid van the Church of England. Zijn belangstelling lag bij lezen en muziek maken was zijn hobby, hij speelde trompet en piano.

Hij ging op 15 september 1939 in dienst in Vancouver en hij ging voor verdere militaire training overzee naar het VK op 18 december 1942. Vervolgens werd Frank op 13 juli 1943 naar Italië gezonden om ingezet te worden bij de strijd daar. Op 5 december 1944 raakte hij gewond. Op 12 maart 1945 kwam Frank naar NW Europa voor de bevrijding van Nederland..

Frank stierf op woensdag 25 april 1945 op de leeftijd van 23 jr. aan verwondingen bij de Glind/Achterveld bij Barneveld en hij werd tijdelijk begraven in Gorsel en hij werd op 4 januari 1946 herbegraven in Holten. Zijn graf werd na de oorlog geadopteerd door een Nederlandse familie uit Holten.

Op zijn grafsteen: TO LIVE IN THE HEARTS OF THOSE WE LOVE IS NOT TO DIE

Zijn medailles waren: 1939-45 Star; Italy Star; France Germany Star; Defence Medal; War Medal; CVSM& Clasp

French, Myles en Perrett dienden alle drie bij the Seaforth Highlanders of Canada.