

DE BOELHOUWER-KRONIEKEN

Deel 2



Als organisatie moet je met je tijd mee en in de ontwikkeling van de jaarverslagen zie je dat goed terug. Soms is dat jammer omdat er dan iets verdwijnt wat je graag zou willen behouden. In dit geval zijn dat de artikelen die administrateur A.J. Boelhouters in de periode 1971 tot en met 1976 in de jaarverslagen heeft geschreven. Je kreeg op die manier een mooi beeld van het Jeugdorp. Een aantal momentopnamen werden in deze kronieken belicht, veel bleef onvermeld. Hij schreef bij deze laatste kroniek: *'Wellicht zijn gebeurtenissen ongenoemd gebleven die belangrijker zijn dan die waarvan wel gewag werd gemaakt. Als door deze schets, zij het in grove lijnen, echter wordt bereikt dat u zich een beeld kunt vormen van het leven in een Jeugdorp, zoals zich dat in 1976 voltrok, dan heeft deze rubriek zijn doel toch bereikt'*.

Voor de leesbaarheid hebben we de kroniek wat ingekort, aangepast en voorzien van een beeldverhaal.

HET JEUGDDORP 1976 MET DE KLOK ROND

In de maand **januari** raast een storm over Nederland die het dorp niet onbeschadigd achterlaat. Op de kinderboerderij waait een stal om en het voetbalveld verliest de lichtmast die zo broodnodig is voor de trainingsavonden. Bomen worden ontworteld en veel daken van gebouwen verliezen een deel van hun pannen. In deze maand wordt ook gestart met de vorming van een commissie die de herdenking van het 50 jarig jubileum van de Rudolphstichting (1927 – 1977) gaat voorbereiden. Maar ook de kinderen van het dorp laten zich deze maand niet onbetuigd. Een zoon van het gezin Tolkamp, pleegouders en pachtboer, werkt al enige tijd als landbouwdeskundige in het ontwikkelingsland Dahomey. Een brief van hem, waarin hij schrijft dat een bromfiets daar het werk enorm zou kunnen verbeteren, zet in korte tijd de kinderen van het dorp, onder leiding van de leerkrachten, aan het werk. Er wordt van alles gemaakt: beschilderde jampotjes, stempelwerk op linnen, kleevers, houtsnijwerk, teveel om op te noemen. En dat alles wordt verkocht aan de dorpsbewoners die hier of in de buurt wonen. De opbrengst? Ruim 800 gulden met als resultaat dat de bromfiets kan worden gekocht.

En dan gaat het vriezen. De ijsbaan wordt een pretpark met muziek, een koek- en zopietent en vooral veel kinderen. Vallen en opstaan, net als in het 'grote mensenleven', maar met geweldig veel plezier. Nog net voor de dooi invalt, worden er schaatswedstrijden gehouden.

In de Barneveldse Krant lezen we dat bij de kortebaanwedstrijden op de tachtig meter meisjes van 10 tot 12 jaar, Janna Jellema eerste wordt en Simone Snijders tweede.

In de maand **februari** komt de gospelgroep 'Living Songs' uit Leersum aan de kerkdienst meewerken. Trouwens ook onze eigen gospelgroep en het jeugdkoor, beide onder leiding van de enthousiaste dirigent Rob Lensen, werken regelmatig mee en dragen in niet geringe mate bij aan de sfeer en de fleur die de kerkdiensten 's morgens kenmerken. Ook het judotoernooi heeft niet over belangstelling te klagen. De Barneveldse judoclub 'Shi Shei' en de judoclub uit het jeugddorp 'Sutemi' geven elkaar goed partij. En wat te denken van het optreden op zondagmorgen tijdens de kerkdienst op **14 maart** van de Surinaamse zangeres Truus Simons. Een echte happening. Het swingt erover.

In de maand **april** kan, dank zij de giften van vrienden en diaconieën, een wens van pleeggezinnen en groepshuizen in vervulling gaan. Elk pleeggezin en groepshuis krijgt een picknicktafel om op mooie zomerse dagen gezellig buiten te zitten met een hapje en/of drankje. Of er ook daadwerkelijk gebruik van is gemaakt, vertelt het verhaal niet. *Koninginnedag*, het feest van april. Een lampionoptocht met muzikale begeleiding van een echt draaiorgel zet het feest al in op de avond ervoor. Dan volgt op 30 april een gekostumeerde voetbalwedstrijd, een grote wielervedstrijd, een poppenkast en 's avonds een showprogramma met toneel, muziek, sport en mode. Een wervelend programma, bedacht door de feestcommissie.

Op **1 mei** opent het zwembad de poorten en dan volgen maanden van grote drukte als gevolg van de prachtige zomer. 's Morgens om 10 uur zijn dikwijls het bad en de speelweide al overvol. Ook vele buiten ons dorp wonende gasten zijn aanwezig. Een vriendschappelijke volleybalwedstrijd tussen het Jeugddorpteam en 'De Posthoorn' uit Barneveld, alsmede drie voetbaltoernooien die elk een volle zaterdag duren, vormen het sluitstuk van de sportevenementen van dit seizoen. Ieder, die vrije tijd te besteden heeft, zoekt zich nu een weg naar het verfrissende water om daar enige verkoeling te vinden tegen de warmte van deze lange hete zomer. O, dat mogen we zeker niet vergeten; het bezoek van dominee Piek uit Zuid-Afrika. Ontroerd vertelt hij op sobere maar indringende wijze wat het voor hem betekent om voor het eerst in zijn leven kerkdiensten te mogen bijwonen waar geen onderscheid is in ras of huidskleur. En in diezelfde maand trouwt ook Christine Sieling, de instructrice van het ponyrijderscorps de dochter van oom Piet en tante Leny.

Dan wordt op **9 juni** op de jaarvergadering besloten om ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan in 1977 een geldinzamelingsactie te organiseren waarvan de opbrengst gedeeltelijk is bestemd voor de bouw van een pleeggezinswoning in het Jeugddorp en gedeeltelijk voor de protestantse zusterinstelling '**Casa Materna**' te Portici bij Napels (Italië, actie Dubbel Gouden Dak). Ook neemt in die maand de pleeggezinnenbegeleidster mejuffrouw Van Baalen afscheid. Vanaf 1953 heeft zij als hoofd van Wilde Wingerd, het meisjespaviljoen, gewerkt en later in haar huidige functie. Zij heeft een benoeming aangenomen als directrice van een bejaardencentrum in Heino. En jawel, op 10 juni gaat de Jeugddorpsbevolking naar de stembus om de leden van de **Jeugddorpsraad** te kiezen.

'Tijdens de grote herdenkingsbijeenkomst in juni 1977, die door ongeveer duizend mensen wordt bezocht, wordt het cadeau, een bedrag van 452.403,96 gulden overhandigd aan het bestuur van de Rudolphstichting. Ruim de helft van de actieopbrengst wordt afgestaan door bestuur, directie en personeel van het Jeugddorp aan het kinderkuis Casa Materna. (Bron: 'Gedeeld Verleden', pagina 236 en 237.)

In de **maand juli** begint de droogte ernstige voedselproblemen op te leveren voor de dieren van de kinderboerderij. Het kale, gele weiland levert geen sprietje gras meer op en omdat de zorg groeit, dat ook de wortels van het gras zullen verdrogen, wordt besloten om met met een nortonpomp het water van de ijsbaan te benutten om het weiland van de kinderboerderij te bevoeien. Dit heeft al snel tot gevolg dat de dorre vlakte weer een groene kleur krijgt.

In **augustus** begint het schoolseizoen weer. Mejuffrouw A. Baart en de heer J.C. Gordijn komen het team completeren. Het zwembadpersoneel besteedt aandacht aan een waardig afscheid van het drukke seizoen. Een waterpolotoernooi trekt veel belangstelling. De uitslag: 1. Het team van de pleegkinderen 2. Het zwembadpersoneel en 3. Het scholenteam. Daarna volgt een zwemfeest met duikdemonstraties, zwemwedstrijden, een loterij en een hevige regenbui. Daarmee komt een einde aan het zwemseizoen van 1976. Niet minder dan 119 kinderen hebben een eerste zwemdiploma of een diploma voor meer gevorderden behaald.

De maand **september** kenmerkt zich door een aantal wijzigingen in het personeels- en pleeggezinnenbestand en een financieel douceurtje van 2750 gulden voor verfraaiing van het liturgisch centrum in de kerk van het Jeugddorp. Al vele jaren zorgt het Algemeen Diaconaal Bureau ervoor dat zij die dit in bijzondere mate nodig hebben een vakantieweek in de Blijde Wereld in Lunteren kunnen doorbrengen. De betreffende staffunctionaris voor de recreatie verbindt daar ieder jaar een project aan

waar de vakantiegangers die daaraan behoefte hebben, iets in de vorm van een vrijwillige bijdrage aan kunnen schenken. Dit jaar is daarvoor het Jeugddorp gekozen.

In **oktober** begint men met de restauratie van Wilde Wingerd. De bewoners van het meisjeshuis moeten evacueren naar een vleugel van het vroegere R.K. bejaardenhuis 'Sint Jozef' aan de Weverssingel te Amersfoort. Een hele gebeurtenis. Maar nu kan tenminste het werk beginnen en worden uitgezien naar de terugkeer in een fraai gerestaureerd huis. Maar dan zijn er wel enkele maanden van 1977 voorbij. Het herfstfeest is dit jaar een echte kermis met allerlei kramen en activiteiten. De volwassenen moeten voor al hun activiteiten en avonturen betalen. De opbrengst is voor Unicef. Ook in deze maand vertrekt het gezin Kempe na ruim tien jaar gezinsopvoeding. Het huis wordt opgeknapt en in december neemt de familie Martini het stokje over. Hiermee zijn alle pleeggezinswoningen weer bezet.

We naderen het einde van het jaar. De toenemende verkeersdruk in het Jeugddorp heeft tot gevolg dat in **november** het jeugddorp van de voorgeschreven verkeersborden wordt voorzien. Ook de aanleg van de rioleringsbuizen laat haar sporen na. De graafmachines doorploegen de grond en maken diepe geulen. Het werk vordert gestaag.

Tot slot de maand **december**. De judogroep 'Sutemi' houdt weer de, altijd voor leden en belangstellenden spannende, judograduatie. Menig lid van de groep krijgt de begeerde bandverhoging. Het kerstfeest met de kinderen is een topper en last but not least op **tweede kerstdag is het 60 jaar** geleden dat de gereformeerde kerk te De Glind officieel werd geïnstitueerd, zoals dat met een mooi woord heet.

Jaap Krediet en Rieke Visser

25 maart 2018