



DE BOELHOUWER KRONIEKEN

In 1971 zijn wij, de schrijvers van dit verhaal, al een aantal jaren van de Rudolphstichting vertrokken. Onze dochter Miriam vierde in dit jaar haar eerste verjaardag, we woonden in Amersfoort en vanaf oktober 1971 in Rotterdam en gaven vorm aan ons gezinsleven. De Rudolphstichting maakte in die tijd geen wezenlijk onderdeel meer uit van ons denkpatroon. Dat is nu wel anders. De Glind is regelmatig onderwerp van gesprek in huize Krediet en Visser. De contacten met de organisatie en de oud-bewoners zijn volop aanwezig. In de afgelopen jaren werden en worden we via de Rudolphstichting regelmatig gevraagd om ondersteuning te verlenen bij informatieverzoeken van oud-bewoners over hun tijd op de Rudolphstichting.

Zo kwamen we op het idee om een paar jaarkronieken te schrijven over het wel en wee van de Rudolphianen in de jaren zeventig. Het waren nog geen jeugddorpers maar het woord jeugddorp werd al veel gebruikt (ook in de pers). Met de informatie die we inmiddels hebben verzameld, zouden we die verhalen moeten kunnen schrijven. Als leidraad voor deze kronieken gebruiken we de structuur die administrateur Boelhouwer toepaste in de jaarverslagen uit die tijd. Onder de titel '*Het RS-jaar '71 met de klok*' schreef hij een aantal jaren over het wel en wee van de Rudolphstichting. De informatie die we daarnaast hebben gebruikt, komt uit privé-archieven die ter beschikking zijn gesteld door oud-bewoners.

JAARKRONIEK 1971

De **winter van 1970-1971** levert een flinke vorstperiode op. Tussen Sinterklaas en kerst wordt het geleidelijk kouder en in de week voor kerst begint het serieuzer te winteren. In De Bilt wordt 24 december als de eerste ijsdag aangemerkt. Er is sneeuw gevallen, zodat de kerstdagen wit zijn. Ook tussen kerst en Oud en Nieuw blijft het vriezen en sneeuwt het soms flink. Er volgt een **berenkoude jaarwisseling**. De winter blijft de hele eerste januariweek in het land. **Ijspret** volop, compleet met koek- en anijsmelk kraam. Achttien dagen lang. Meneer Boelhouwer, de administrateur, is daar niet zo blij mee want dat betekent een verlies van achttien kostbare bouwdagen van de nieuwe jongenshuizen door vorstverlet. Maar voordat ze het in de gaten hebben, is het **februari** en staat het carnaval voor de deur. Een heus **carnavalsfeest** met maskers, verkleedpartijen, lampionoptocht en traktatie. Het plezier spat er vanaf. Je hoeft ze op de Rudolph niet te leren hoe ze moeten feesten. We zijn benieuwd of oud-bewoners uit die tijd nog iets af weten van het '**Zwanenburgfeest**'. Op een zaterdag in **maart** zijn een groep jongens en meisjes uit Zwanenburg te gast op het jeugddorp; dolle pret. Ze bieden de kinderen een onvergetelijke feestdag aan met spel, sport en een bonte avond. Daar blijft het niet bij want er wordt ook nog een poppenkast en speelgoed aangeboden. Dit initiatief gaat uit van de jeugdclubs van de gereformeerde kerk in Zwanenburg. De band met de gereformeerde kerken is nog steeds sterk aanwezig.

Als je de privéarchieven doorneemt, de foto's bekijkt en het jaarverslag leest dan rol je van het ene feest in het andere. De feestcommissie voor **Koninginnedag** is al weer volop bezig

met de voorbereiding voor **30 april**. Het wordt een enorm feest met wedstrijden voor de kleintjes en een heuse **Zeskamp**. Het is prachtig weer en de feestelijkheden beginnen

's morgens met de traditionele schoolkinderspelen. Na wekenlange voorbereiding van jong en oud begint om 14.00 uur de Zeskamp onder leiding van de grand old man Riekele Witteveen (zijn verhaal is opgenomen in het boek Gedeeld Verleden) en Lenie van Veen. We kennen haar inmiddels als Lenie van de F-jes. (haar verhaal staat op de website). De winnaar is de groep van de heer Wieberdink, wie dat ook mag wezen.

De naam **Fidelio** zal bij veel oud-bewoners het hart sneller doen kloppen, denken we. Deze trouwe merrie krijgt in **mei** haar zevende veulen. Het veulen luistert naar de naam Lydia en is een prachtig getekend merrie veulen. Een bijzondere aanwinst voor de kinderboerderij.

Maar ook het leed wordt het jeugdorp niet bespaard. De heer J. Lamberink die met zijn vrouw zeventien jaar lang als pleegouder - pachter een groot aantal kinderen in het gezin heeft opgevangen, overlijdt in de maand mei op 47 jarige leeftijd. Na de rouwdienst in de kerk hebben de bewoners van het jeugdorp hem vergezeld naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats te Barneveld.

Voordat je het weet is het al weer **vakantietijd** en wordt het stil op de Rudolphstichting. Er is dit jaar wel een veelzijdig vakantieprogramma voor de jeugd. Voor het eerst gaan ze naar het buitenland. Met eigen vervoer naar een bergstreek in Duitsland. Tenten mee, voettochten, zwerven, kortom een machtige vakantie. Die staat voor de komende zomervakantie op stapel voor de jongensgroepen in de leeftijd van 15-17 jaar. De meisjes blijken jaarlijks verzot op de romantiek van het varen met een kampeerboot. Niet de Willy maar de Chaterina over de Zeeuwse stromen. Een veertiendaagse vaarvakantie. De kleintjes of de tienminners willen: "Pony rijke....." Dat wil zeggen: alstublieft een vakantie in het Ponypark Slagharen met die gezellige woonhuisjes en al die andere blitse dingen. En dat alles mede mogelijk gemaakt door de actie **VAKANTIE-TIENTJE** onder het motto: verdiep uw vakantievreugde. Zo kom je nog eens ergens.

En dan de maand **september**. De afsluiting van het zwemseizoen gaat gepaard met een daverend zwemfeest en diploma zwemmen. 100 kinderen behalen hun zwemdiploma. De badmeester - sportleider De Jong is terecht bijzonder trots op het resultaat. Trouwens het aantal bezoekers ligt er in dit seizoen ook niet om: circa 65.000 gasten bezoeken dit seizoen het zwembad. De plannen voor volgend jaar? Er wordt al gesproken over een verwarmd zwembad. Ook de kinderboerderij is zeer in trek. Niet alleen bij de jongeren van het jeugdorp. Kleuterscholen uit Zeist, Den Dolder, Soest, Hoevelaken, Woudenberg, Scherpenzeel en een gymnastiekvereniging uit Rotterdam hebben in dit seizoen de kinderboerderij bezocht.

Jawel, heb je net een predikant een paar jaar en dan gaat hij alweer weg. Dominee Aalbersberg (de dominee die ons huwelijk inzegende) ontvangt een beroep om zijn werk in Stadskanaal voort te zetten. Hij neemt het beroep aan. Het gevolg is dat het jeugdorp het een tijdje zonder dominee zal moeten doen. Zijn opvolger: **dominee Jellema**. De langstzittende dominee, alhoewel dominee Beeuwkes er ook wat van kon. We vinden nog een heel mooi stukje rijm bij het afscheid van de dominee:

UIT HET HART GEGREPEN:

..... Geen gemier, dominee blijf hier!!!

Zeg.....Doe niet zo banaal, wie praat er nou over Stadskanaal???

Herder geen gezeur, stel uw schapen niet teleur.

Niet naar Stadskanaal gegaan.....,

Maar rustig op Jeugddorp blijven 'staan'.

Heel Jeugddorp roept straks ach en wee.....,

Wat moeten we zonder dominee???

Naam van de dichter onbekend

Dan naderen we alweer het einde van het jaar. **Sinterklaas en kerstfeest** staan alweer voor de deur. Het verwarmde zwembad? O, daar is al opdracht voor gegeven. De gift van de **kinderpostzegelactie** van 15.000 gulden en de actie **WARM GEBAAR** zorgde voor de nodige financiën. Dus in 1972 komt er een verwarmd buitenbad.

Dat zouden we bijna vergeten. Op 18 november wordt Arno geboren, de zoon van tante Sjaan en oom Marijn. En op 20 december wordt Rianne geboren de dochter van Gert en Margreet. Hebben we alles benoemd? Neen dat is onmogelijk. Vooruit nog een paar beleidszaken. Een deel van de bezetting van het jongenspaviljoen is vanaf oktober voorlopig ondergebracht in een leegstaand paviljoen zodat met de verbouw van het jongenspaviljoen kan worden begonnen. Dit gebouw, het oude jongenspaviljoen dus, wordt voortaan het hoofdgebouw. Daarnaast worden er drie boerderijen verbouwd tot riant gezinshuizen. Het plan is om over enkele jaren – 1975 - het aantal pleeggezinnen in die mate uit te breiden dat er bij de pleegouders een honderdtal kinderen tijdelijk verblijven als onderdeel van een gericht beleid. Er zijn nu al 20 gezinshuizen en uiteindelijk moeten het er 25 worden.

En de **afsluiting van het jaar 1971** wordt in het nieuwe jaar op 10 januari 1972 verzorgd door Thomasvear en Pieternel, gespeeld door Bruin van Garderen en Rien van Holland. Het geheel is opgevoerd in de soos, genaamd Spektrum!

Jaap en Rieke,

29 januari 2018

N.B. Het bovenstaande verbeeldt het jaar 1971 in woorden, maar echte beelden 'spreken' vaak meer dan woorden; hieronder hebben we 1971 in foto's proberen te vangen.

