

DE BANK EN DE ZILVEREN TROFFEL



Als je met de geschiedenis van het jeugdorp bezig bent dan kom je altijd weer bijzondere dingen tegen. Neem bijvoorbeeld het verhaal van de **bank**, geschonken door het personeel in 1937, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Rudolphstichting. Eind jaren zestig had een wetenschappelijk medewerker/psycholoog van dit dorp wat moeite met die bank. Hij woonde er bijna recht tegenover en had dus goed zicht op wat er allemaal gebeurde. Het was namelijk vanaf 1937 de **1^e hangplek voor jongeren** in Nederland. Dat veroorzaakte bij die wetenschappelijke medewerker/psycholoog wat ergernis. De bank deed hem ook nog teveel denken aan de tijd van de Glindhorst en het faillissement, zo zei hij. Dat kon natuurlijk niet. De bank ging letterlijk ondergronds. Er werd een gat gegraven, de bank werd er ingekieperd en vervolgens toegedekt. Het verhaal gaat dat de bank daar nog steeds ligt. Een stukje materieel erfoegd wordt zo aan het oog onttrokken en ligt voor het opscheppen. En uit de reacties die we hebben gekregen op facebook, overigens uit zeer betrouwbare bronnen, weten we dat de bank er nog steeds ligt. Zelfs de locatie is inmiddels bekend!

Al speurend naar dit soort bijzondere dingen kwamen we ook op het spoor van de **zilveren troffel** die gebruikt is bij de eerste steenlegging van het meisjespaviljoen in 1913. (Nu in gebruik bij het Y.M.C.A.) In een oud archief van de Rudolphstichting troffen we een uitgave aan van fl. 12,50 voor een zilveren troffel. Dan denk je: Waar zou dat ding nou gebleven zijn? Googelen, oude kranten en tijdschriften uitpluizen, etc.. Uiteindelijk vinden we in het boek 'De Glindgewonnen uit weerspanning woud' de bevestiging van het bestaan van de troffel en er staat bij wie de huidige eigenaar is. De troffel is in het bezit van het Museum Nairac in Barneveld. Een telefoontje naar het museum en jawel, via de mail kregen we de foto toegestuurd. Weer een stukje van de grote digitale puzzel voor het digitaal archief waar we als netwerkgroep oud-bewoners mee bezig zijn.

Jaap en Rieke

10 januari 2018