

## EEN JONGE OUD-BEWONER



Het blijkt lastig om jonge oud-bewoners te spreken te krijgen. We hebben verschillende oproepen gedaan en daar is heel weinig op gereageerd. In ieder geval heeft het tot nu toe niet tot een gesprek geleid. We zijn ervan uitgegaan dat jonge mensen niet veel zin hebben om zich met De Glind bezig te houden, omdat ze blij zijn dat ze er niet meer wonen of omdat ze heel druk zijn met het opbouwen van hun nieuwe leven. We kunnen ons daar van alles bij voorstellen. Wij hebben ook jarenlang niet aan De Glind gedacht! Toch vinden we het belangrijk om ook een paar bewoners uit die groep te spreken te krijgen om te horen hoe het hen daar is vergaan. We kwamen op het idee om filmpjes en foto's te bekijken van de Nijmeegse Vierdaagse waar Glindbewoners aan meedoen. Daar staan voornamen bij. Een daarvan was Duncan. Dat is geen naam die in Nederland heel veel voorkomt, dus scanden we de facebookpagina van oud-bewoners De Glind op zoek naar iemand die Duncan heette. Die vonden we en bij één van die profielen stond dat hij op De Glind gewoond had en de Vierdaagse al verschillende keren had gelopen. Bingo! We hebben via facebook messenger contact met hem gezocht en hij reageerde positief. Hij wilde wel geïnterviewd worden. En zo bevinden we ons op een donkere, natte en winderige februariavond in Velp op zoek naar Duncan. Hij woont op dit moment bij zijn moeder en zij neemt af en toe aan het gesprek deel. We laten hem en soms haar aan het woord:

**Duncan vertelt:** 'Ik ben geboren in 1998 en ik heb van 2005 tot 2015 in De Glind gewoond. Ik was dus zeven jaar toen ik er kwam. Ik denk dat ik uithuisgeplaatst ben omdat ik onhandelbaar was, ik luisterde niet.' (We zien dat hij tijdens deze uitspraak naar zijn moeder kijkt.) **Moeder zegt:** "Ik was alleen in die tijd en kon hem niet aan. Ik had contact met jeugdzorg, er werd ADHD geconstateerd en ik had de keus tussen Arnhem en De Glind. De Glind leek me het beste. Het geloof speelde daarbij geen rol."

**Duncan:** 'Ik kwam eerst in Parada, dat is de crisisopvang. Het is een gebouw naast de Donnerschool. Ik ben daar een jaar en twee maanden geweest. Het ging goed. Je moest daar 'vrijheden' verdienen. Eerst mag je heel weinig, je moet in het zicht van de groepsleiding blijven en je moet je om het half uur melden. Als je je gedraagt, mag je steeds meer. Op het laatst mocht ik bijvoorbeeld naar Achterveld om snoep te kopen. Het ging goed en ik mocht na dat jaar naar een gezinshuis. Ik kwam terecht bij de familie Van Dijk, Marriët en Richard. Ze woonden in een boerderij op de Postweg. In een gezinshuis zijn twee vaste pleegouders. Dat vond ik fijn. Op een groep heb je telkens verschillende leiders en moet je steeds weer wennen, de één vindt dit belangrijk en de ander dat. Er zijn nogal eens problemen. Wonen in een gezinshuis beviel mij beter. De familie Van Dijk had zelf drie dochters en er waren vier pleegkinderen van verschillende leeftijden. Ik heb hier twee jaar gewoond. Ik zat eerst op de locatie van de Donnerschool in Hilversum. Ik ging elke dag met een busje heen en weer. Later ging ik naar de Donnerschool in De Glind. De school was prima. Er waren veel problemen en elke dag ruzies, maar er waren ook mooie momenten en goede dingen. Tot groep zes of zeven heb in De Glind gewoond en het ging zo goed dat ik naar huis mocht. Ik was tien jaar en heb vier maanden bij mijn moeder in Velp gewoond. Jammer genoeg ging dat niet goed en moest ik weer terug naar De Glind. Intussen zat ik op de Arnhemse Buitenschool en daar mocht ik blijven. Ik ging weer met een busje vanuit De Glind op en neer, nu naar Arnhem. Zo heb ik de basisschool afgemaakt, terwijl ik bij de familie Van Voorst, ook een gezinshuis, in De Glind woonde. Ik ben vijf jaar bij ze gebleven en ik heb daar de beste tijd van mijn leven gehad. Er waren echt geen betere verzorgers dan zij. Ik heb nu nog wel contact met hen, maar niet heel veel. Na mijn vertrek ben ik er nog één keer geweest. Het VMBO heb ik in Barneveld gevolgd en afgemaakt. In De Glind was eigenlijk altijd wel wat te doen. Ik vond paarden leuk, dus ik mocht paardrijden op de kinderboerderij. Er werden allerlei dingen georganiseerd door Jetteke Keuken, de activiteitenbegeleidster. Er was zaalvoetbal en in de zomer kon je zwemmen.

**Op mijn zestiende jaar wilde ik op mezelf wonen:** Via Internetzo werd begeleide kamertraining

aangeboden. Het ging goed, ik heb alle leerdoelen gehaald. We kregen instrumenten voor zelfstandigheid aangereikt, maar we moesten zelf aan dingen werken en het zelf doen. Ik moest ook leren om emoties adequaat toe te passen. Verder moesten we alles in huis zelf doen: zelf op tijd opstaan, het huis schoonmaken, koken, tafel dekken, kortom alles wat er in een huishouden moet gebeuren. We woonden daar met zijn vieren. Er was begeleiding op aanvraag. Ik had in De Glind een groepje van ongeveer zes vrienden. Ik ben weleens weggelopen, één keer naar mijn moeder, maar ik werd dezelfde avond al weer opgehaald. Dat viel tegen. Ze zetten je binnen de kortste keren op de telex.'

**Opmerking van de schrijvers:** Een ding moet ons van het hart. Als we het over weglopen hebben, noemen we het woord 'pikpoten'. Dat is voor ons van oudsher het stichtingswoord voor weglopen. Duncan blijkt het helemaal niet te kennen. In de nieuwe tijd lopen ze nog wel weg, maar pikpoten doen ze niet meer. We vielen bijna van onze stoel, hadden niet gedacht dat zo'n woord zomaar kon verdwijnen.

**Activiteiten Duncan:** 'Zoals jullie op facebook zagen, ben ik een echte wandelaar. Ik heb al vier keer de Vierdaagse van Nijmegen gelopen, we deden dat met een groep van 20 of 25 mensen uit De Glind. Ik zat ook in de Jongerenraad, die in die tijd werd opgericht. We hebben veel dingen aangekaart waar bewoners moeite mee hadden. Dat ging bijvoorbeeld over zakgeld of kleedgeld. We vergaderden elke week. Op een gegeven moment vielen er vanwege bezuinigingen veel activiteiten weg. Er werden begeleiders ontslagen waardoor veel dingen niet meer konden doorgaan. Er is toen, vanuit de Jongerenraad, een groot project ontstaan. Samen met de gemeente Barneveld, waar De Glind onder valt, is een projectgroep opgericht om Schateiland te vernieuwen. De jeugd moest een plek hebben om te chillen. Dat is helemaal gelukt en we hebben ons best gedaan om Angela Groothuizen het vernieuwde Schateiland te laten openen. Zij had immers ook het oorspronkelijke Schateiland helpen bouwen. Helaas mislukte dat en toen heb ik samen met de wethouder het lintje doorgeknipt. Daar is een stukje van in de Barneveldse Krant gekomen met een foto. We deden mee met het project 'Appeltjes van Oranje'. We gingen door naar de finale en hebben 2500 euro gewonnen. We werden uitgenodigd bij de koning en de koningin. Met de directeur ben ik daarheen gegaan en ik heb hen een hand gegeven. Vanuit het VMBO heb ik in De Glindster/Dok 14 een leer/werktraject gedaan. Eerst heette het nog De Voeg en vervolgens is er een heel nieuw gebouw gekomen. De bouw heeft wel drie of vier jaar geduurd en er zijn twee sportzalen, een discoruimte, een Grand Café en kantoren. Bij De Roskam in Achterveld heb ik stage gelopen en later heb ik er in de weekenden en vakanties gewerkt. Ik had eerst het idee om in de horeca te werken, maar daar ben ik van terug gekomen.

**Voorgoed naar huis op mijn zeventiende:** Anderhalf jaar geleden wilde ik graag naar huis en dat mocht.' **Moeder zegt:** "Ik heb een hele andere jongen thuisgekregen. Hij is sociaal en is er qua gedrag op vooruitgegaan. Hij is weer op ADHD getest en dat heeft hij toch niet, volgens deze test. De ritalin is dus na al die jaren gestopt. Hij heeft een half jaar 40 uur per week stage gelopen en dat ging hartstikke goed. Ik ben heel trots op hem."

**Duncan:** 'Voor mij was het wel omschakelen, ik heb al mijn vrienden daar achtergelaten. Ik spreek nog wel met ze, maar het is toch anders. Er was de eerste paar maanden nazorg vanuit De Glind in de vorm van begeleiding, maar in verband met de bezuinigingen is die gestopt. Ik val nu onder de gemeente Rheden. Ik heb een persoonlijke coach die me ook financieel begeleidt. Ik hoop binnen een maand een eigen kamer te krijgen, dan ga ik echt op mezelf wonen. Ik zit in het tweede jaar van het MBO-ICT College en heb het goed naar mijn zin. Ik heb pas een eigen bedrijf opgericht: FLOWhosting. Daar ben ik trots op en het loopt goed, maar ik ga nu eerst mijn MBO afmaken.'

Jaap Krediet en Rieke Visser, 22 februari 2017