

## Een melkveehouder in De Glind

Vandaag zijn we te gast bij het melkveebedrijf aan de Ringlaan. Het bedrijf is gevestigd op de Ringlaan, nummer 14. Arjan Gerritsen, zijn vrouw Nicole en hun drie kinderen wonen op deze boerderij. We praten met hen over hun leven en werk op deze bijzondere plek in dit bijzondere dorp. We laten Arjan aan het woord:

### Pachter en pleeggezin

In 1970 zijn mijn ouders hier komen wonen. Mijn vader wilde graag boer worden en dat lukte elders niet, maar in dit dorp wel. Hij kon hier pachtboer worden. Er moesten dan wel pleegkinderen in huis komen wonen. Mijn moeder kwam uit de zorg, dus dat leek geen probleem. In 1973 ben ik geboren. Tot 1974 hebben ze pleegkinderen gehad, voor mijn moeder werd het teveel en ze kon de zorg voor de pleegkinderen niet meer aan. Mijn ouders moesten eigenlijk weg, geen pleegkinderen geen boerderij maar ze mochten uiteindelijk toch blijven en de boerderij blijven pachten. Ze moesten wel verhuizen van Ringlaan 14 naar Ringlaan 13, want het net gebouwde nieuwe huis was bestemd voor de opvang van pleegkinderen. Op dit adres hebben we elf jaar gewoond. Het was voor mijn vader soms lastig, want hij moest altijd een stukje fietsen naar de koeien en de stallen.

### Van vader op zoon

In 1985 keerden we terug naar onze oude plek. Mijn ouders konden Ringlaan 14 kopen. Het is een groot huis en voor mijn ouders, mijn zus en mij was het eigenlijk te groot. Ze hebben boven altijd kamers verhuurd. Een van die huurders woont hier nog. In mei 2004 zijn mijn vrouw Nicole en ik verhuisd vanuit Achterveld naar de Ringlaan. Ik heb een zus en zij is ook boer geworden, ze woont met haar gezin in Drenthe. Mijn ouders hebben de liefde voor het boerenvak op mijn zus en mij overgedragen. Het lijkt nu bijna alsof ik hier mijn hele leven heb gewoond, maar dat is niet zo, ik heb vier jaar in Achterveld gewoond na ons trouwen in 1999. Vanaf 2009 run ik de boerderij in mijn eentje. Nicole verzorgt buitensporten voor wie graag fitter en sterker wil worden, ze bakt suikervrije taarten voor mensen die suikervrij willen leven en ze zorgt voor mij, zodat ik het werk op de boerderij kan doen. We zorgen samen voor onze drie kinderen.

### De jeugd van Arjan

Ik heb mijn hele jeugd in De Glind doorgebracht en de eerste jaren heb ik het erg naar de zin gehad. Tot mijn elfde jaar vond ik het hier fijn, vooral het zwembad was super. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat was ik daar te vinden, in de zomer dan. In die tijd woonde de familie Tel hier en daar heb ik veel plezier gehad, het was er altijd leuk. Ik zat op de Besselaarschool en op de kleuterschool had ik het echt naar de zin, de kleuterjuf was erg aardig. Ik kom haar nog wel eens tegen. De eerste drie jaar van de lagere school waren prima. In die tijd had ik een geweldige juf, maar in de bovenbouw vond ik het vreselijk. De hoofdmeester die daar les gaf, zei: "Leren kan hij toch niet" en hij liet me vervolgens links liggen. Hij leek zich meer te bekommeren om kinderen die goed konden leren. Ik was de enige 'boer' in de klas en daar werd ik soms mee gepest. Het was lastig om vrienden te maken en vooral te houden, want niemand bleef in die tijd lang in De Glind wonen. Niet alleen de pleegkinderen, ook de pleeggezinnen kwamen en gingen steeds sneller. Na de lagere school hebben mijn ouders ervoor gevochten dat ik naar een gewone lagere landbouwschool in Barneveld mocht. De hoofdmeester dacht dat ik dat niveau niet aan zou kunnen. Gelukkig kreeg de meester geen gelijk, want toen ik eenmaal op die school zat, bleek dat ik gewoon mee kon komen met het schoolniveau en met vrienden. Vrienden die bleven en niet steeds verhuisden. Dat zijn vrienden voor het leven geworden. Vanaf die tijd was ik weinig meer in De Glind te vinden, want in Barneveld was het leven leuker. Onze twee oudste kinderen zitten in Achterveld op de Sint

Jozefschool. Dat is een geweldige school. De jongste zit op de peuterspeelzaal in Achterveld. Ik kom er weleens en dan ben ik zo blij om te zien hoe het daar toegaat.

### **Het in eigendom verkrijgen van de grond**

Dat is een bijzonder verhaal. In 1975 heeft de RS (Rudolphstichting) de grond verkocht aan het waterleidingbedrijf. In die tijd pachtten de boeren de grond rechtstreeks van het waterleidingbedrijf. Na een half jaar het gebied als waterwingebied te hebben gebruikt kwam er veel weerstand voor de natuur, want de grond werd te droog omdat het grondwaterpeil zakte. Het gevolg was dat het waterleidingbedrijf stopte met het winnen van grondwater. Mijn ouders hebben tot 1997 de grond gepacht van het waterleidingbedrijf. Daarna besloot het bedrijf de grond te verkopen aan de pachters. Dat was een unieke kans en zo verkregen mijn ouders het eigendom van 19 hectare grond. Zowel de opstallen als de grond horen nu bij de boerderij. Er is nog 9 hectare grond in pacht.

### **De boerenactiviteiten in de buurt**

Toen het gezin Tel vertrok (boer en pleeggezin) heeft de RS hun grond teruggekocht. Daar is onder andere een camping gekomen. Op de plek waar Tolkamp vroeger boerde is nu een boerderij waar vleeskalveren worden gehouden en Bouw op Ringlaan 21 fokt het jongvee van mij op. Dat vee komt terug als ze zelf kalveren krijgen. Het is hier soms een beetje lastig boeren, met veel verschillende belangen in dit gebied. Over het algemeen gaat het goed door met elkaar in overleg te blijven.

### **De huidige samenwerking**

Het zakelijke contact met de Rudolphstichting is niet altijd geweldig geweest. Er waren nog wel eens wat strubbelingen over en weer, maar de laatste jaren lijkt het de goede kant op te gaan. Ik zit in het GOP (Gemeenschappelijk Overleg Platform). Er is een dorpsplan gemaakt met verschillende partijen, want er was geen sociale cohesie meer. De Belangenvereniging heeft het bedacht, want de belangen van de agrariërs en de Rudolphstichting botsten nogal. De RS wilde vooral dingen met natuur en veel zorg en daar kwamen de eigen bewoners tegen in opstand: het is ook een gewoon dorp! De laatste jaren ben ik dus wat meer met De Glind bezig, heel voorzichtig nog, maar we hebben dit jaar voor het eerst een kleine buurtbarbecue gehouden en dat was echt leuk. Gisteren hebben we meegedaan aan de Open Dorp Dag en dat was een groot succes. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Ik betrapte mezelf erop dat ik even dacht: Nu moest mijn oude hoofdmeester eens kunnen zien wat er van zijn leerling terecht gekomen is. Ik vind De Glind, een mooie omgeving om te wonen en te werken.

We nemen afscheid van Arjan en zijn vrouw Nicole. Maar voordat we weggaan toont Arjan ons nog even de wandborden en onderscheidingen die een aantal van zijn koeien hebben ontvangen voor de productie van 100000 liter melk en of 10000 kg vet en eiwit die ze tijdens hun leven hebben opgebracht. Een trotse jonge boer die met passie over zijn werk kan vertellen.

*Interviewers: Jaap Krediet en Rieke Krediet-Visser, 20 november 2014*